



Stärk dina vingar
på härliga Aspöja i S:t Anna skärgård hos

KLOKA GUBBEN

Ha en skön semester eller upplyftande konferens



Allt du gör, gör du lite bättre o

Från det som stör. Från det som skaver. Från bruset som hämmar koncentrationen och kreativiteten

Kloka Gubben har allt det andra. Havet, naturen och stillheten. Du ser havsörnar som cirklar i skyn och känner ny luft under dina egna vingar.

Aspöja är en levande vital ö vid det yttersta havsbandet i norra delen av S:t Anna skärgård cirka 50 kilometer från Norrköping i Östergötland. Här finns en livaktig och stark kärna av åretruntbosatta som lever av fisket, får- och boskapsuppfödning, skogsbruk och inte minst service- och turismnäringen. Här kan du vandra genom gröna hagar med fritt betande djur eller utforska unika, över två miljarder år gamla, bergsformationer i form av mörka mineralarter som veckat sig mellan vita och rödaktiga lager av urkalksten. Du kan också beundra och köpa härliga skärgårdsakvareller i öns eget konstgalleri, äta en god lunch gjord på närodlade- och fångade råvaror på den lokala restaurangen, köpa nyfångad sik, abborre eller något annat som havet erbjuder direkt av en fiskargubbe. Gårdsbutikerna har ett begränsat men väl utvalt sortiment. Restaurangerna och butikerna på Aspöja och i Arkösund är öppna endast under sommarsäsongen.

Hos Kloka Gubben har du möjligheter till aktiva dagar om du vill det. Du kan promenera, jogga, bada, ro, paddla och utforska precis som du själv vill eller så kan du be att Kloka Gubben tar dig med på äventyr. Vad säger du till exempel om örn- och sälsafari eller fågeljakt när säsongen så tillåter? Har du egna idéer är vi idel öra och gör vårt bästa för att de ska bli verklighet.

Till Aspöja och Kloka Gubben tar du dig lättast från Arkösund där du kan parkera gratis på långtidsparkeringen och köpa allt det där du glömde hemma. Här finns butiker, restauranger och all service du behöver. Härifrån går turbåten, som tar 18 personer, sex dagar i veckan med ett flertal avgångar per dag. Till Aspöja anlöper båten fem gånger per dag medan den avgår åtta gånger. Lördagar ingen trafik. Plats på båten ska bokas en dag i förväg. Passar turbåtens avgångstider inte just dig eller ditt sällskap finns det taxibåtar som tar dig dit du vill till rimlig kostnad.

Är det något annat du funderar över är vi alltid redo att svara på dina frågor. Ring 073-35 45 835 eller mejla till aspojagubben@gmail.com. Prisuppgifter finns på vår hemsida www.storastangklubben.se



m du får komma bort en stund





1 Storskrak



90 m² härlig villa i två plan som har allt: modernt kök med häll, ugn, kyl, frys, diskmaskin, mikro, kaffebryggare, vattenkokare. För övrigt komplett utrustad med tillbehör för tolv personer.

Badrum: Nytt fräscht helkaklat med värmegolv, toalett, och tvättmaskin.

Plan1. (Handikappanpassat)

2 Sovrum: 120 cm resp. 130 bekväm säng med plats för två personer.

Kombinerat kök och vardagsrum: Öppen spis, matbord och stolar. Bäddsoffa samt möjligheter till extra bädd.

Samtliga tre hus är utrustade med A/C- och luftvärmepump vilket ger skön inomhustemperatur året om.

Utomhusgrillar och stekbord finns för mysiga matstunder. Två roddbåtar, en mindre båt med utombordsmotor samt en kajak för två personer är tillgängliga för spännande turer i närskärgården.

OBS! Rökning är förbjuden inomhus i samtliga hus. Inga husdjur får medtagas!

Försiktighet med eld är en självklarhet inom- som utomhus och växter, fåglar och övriga djur ska behandlas med den respekt naturen kräver av oss.

Kloka Gubbens semester- och konferensanläggning har fått sitt namn efter en sötvattenkälla som går i dagen alldeles intill de tre nybyggda husen.

Plan2.

1 Sovrum: Två stycken 90 cm breda sängar

Allrum: Bäddsoffa 120 cm med plats för två samt sittmöbler och bord för trevlig samvaro.

Terass: En stor med utgång från plan1 samt två rymliga på plan 2, en med morgonsol och en med kvällssol. Bord stolar och utesoffor.

2
Knipan



35 m² mysig stuga som har modernt kök med häll, ugn, kyl, frys, mikro, kaffebryggare, vattenkokare. För övrigt komplett utrustat med tillbehör för sex personer.

- Badrum:** Nytt fräscht med toalett och dusch.
- Sovrum:** 120 cm bekväm säng med plats för två personer.
- Vardagsrum:** Öppen spis, matbord och stolar, bäddsoffa 120 cm med plats för två.
- Terass:** Stor utplats med bord stolar, soffa och bekväma vilstolar med fotpallar.

3
Småskrak



25 m² sjönära stuga som har modernt kök/vardagsrum med häll, ugn, kyl, frys, mikro, kaffebryggare, vattenkokare. Komplet utrustad för fyra personer.

- Badrum:** Nytt fräscht med toalett och dusch, helkaklat med värmegolv.
- Sovrum:** 140 cm bekväm säng med plats för två personer.
- Vardagsrum:** Matbord och stolar, möjligheter till extra säng.
- Terass:** Stor uteplats utrustad med bekväma sommarmöbler

Olle tar dig dit du vill, som du vill, i skärgården

Olle Skärlund har sjörövarblod i ådrorna, nedärvt genom släktled som sträcker sig tillbaka generation efter generation av förfäder som bott och fått sin utkomst av Aspöja, på landbacken och från havet.

Olle är uppvuxen på ön, har gått i skolan här och kan varje stig, äng och bergsknalle på land liksom de kringgårdande vattnen i den här delen av S:t Anna skärgård på sina fem fingrar. Olle har passerat pensionsåldern men driver fortfarande en uppskattad taxibåtsverksamhet med hemmahamn på Aspöja. En tryggare skeppare kan man knappast önska sig som båtresenär.

– Mångsyssleriet har alltid varit nödvändigt om man vill bo här, förklarar Olle, vi har alltid levt på en kombination av fiske, jakt, jordbruk och djurhållning. Till det har kommit en hel del hantverksuppdrag och båttransporterna. Allt tillsammans har varit fullt tillräckligt för ett bra liv.

Fisket minskade dock efterhand och småfiskare fick sina licenser indragna till förmån för större aktörer, så gick det också för Olle som dock fortfarande har en del djur på sidan om sin taxibåtsverksamhet.

– Som ung försvann jag en sväng från ön och jobbade som dräng hos bönder på landet för att sedan komma tillbaka och ta över släktgården. Det är fint att bo på



Aspöja men tyvärr tror jag inte att någon av våra två söner planerar att flytta tillbaka, den ena bor i Karlskrona och den andra i Oxelösund.

De stora turbåtarna har tagit över det mesta av transporterna till och från ön men fortfarande är det många som behöver flexibiliteten som Olle erbjuder, både vad det gäller person- och materialtransporter.

Olle har ingen fast tidtabell, han ser till att människor kan röra sig i skärgården när de vill och hur de vill. Det är bara att slå Olle en signal och komma överens om tid och plats.

Ät gott på Aspöja.



Njut av en lunch tillredd av närproducerade råvaror i skärgårdens lummiga famn. För Kloka Gubbens gäster är Forsmans restaurang en naturligt god matupplevelse.

Helen Forsman är ett genuint aspöjabarn, här är hon född, här gick hon i skola, här växte hon upp för att, som så många före henne, ge sig av och söka ny kunskap och erfarenheter bortom hemön.

Helen återvände hem igen för att ta över barndomshemmet, gården som gått i arv på hennes pappas sida i minst nio släktled sedan 1700-talet.

– Det är inte alltid lätt att återetablera sig för hemvändare som lämnat ön för något annat, förklarar Helen, men det har gått över förväntan och nu börjar vårt företag kännas stabilt. Det är nödvändigt att ha flera ben att stå på för oss skärgårdsbor.

Helen driver, med hjälp av maken **Niklas, Forsmans Lax & Lamm** som erbjuder närfångad fisk och kött från egna lamm och kor. Näringsgrenar och kunskap som gått genom tiden från generation till generation.

Nytt är dock en matservering som serverar genuin husmanskost till besökare på ön från midsommar till mitten av augusti. Gästerna är allt från turistgrupper och konferensdeltagare till paddlare, seglare, sportfiskare och fågeljägare som tar iland för att få sig en bit mat längs dagsrutten.

Forsmans erbjuder även cateringservice till grupper som vill ha sin mat levererad till något speciellt ställe, till en midsommarfest, en bemärkelsedag eller något annat.

Råvarorna är naturligtvis lokala och alltid de bästa. På Aspöja och i närområdet finns helt unika naturmarker för djuren. Lammen föds på våren och betar hela sommaren och hösten i fullständig frihet. Här växer olika örter och gräs som ger ett mycket smakrikt kött. Lammen tillåts växa långsamt och djuren utsätts aldrig för långa stressande transporter eftersom även slakten sker lokalt. Samma sak gäller för korna. Den som besöker Aspöja ser dem rofyllt beta på naturängar och i vassruggar i ett liv helt utan stressfaktorer. I förädlingskedjan ingår även eget rökeri för både fisk och kött.

Att äta här, är ett matminne man tar med sig hem och drömmer sig tillbaka till under vinterhalvåret.



Även vallhundar behöver lite ledigt ibland. En liten båtutur i en av världens vackraste skärgårdar känns inte helt fel.



Helen Forsmans kärlek till djuren och naturen sitter i generna. Något som löper som en röd tråd genom hela hennes entreprenörskap. Allt hon företar sig bygger på miljömässigt hållbar grund.



Betesdjuren som strövar fritt skänker en varm känsla till de som besöker Aspöja. Framförallt barnen har uppmärksammat detta och känner glädje över att få vistas så nära djuren i deras naturliga miljö. **Familjen Forsmans dotter arrangerar guidade besök hos djuren** där hon berättar om och låter barnen bekanta sig med får, lamm, kor, getter och även de fina vallhundarna. En trevlig sommarupplevelse att längta efter för många stadsbarn.

Njut av vacker konst, besök Galleri Sjöboden när du är på Aspöja.

Boel Mårtensson heter konstnären som målar fascinerande vackra akvareller med motiv hämtade från Aspöja och den omgivande skärgården.

Boel är boende på ön och hennes galleri är öppet året om även om de flesta besökarna kommer sommartid.

Galleri Sjöboden ligger där vägen tar slut på den västra sidan av Aspöja. Konstnären bor några hundra meter från sitt galleri och är därför oftast tillgänglig för den som vill titta och kanske köpa någon av hennes fina akvareller.



Bröderna Aronsson tar dig med på fågeljakt eller fiskeäventyr i S:t Anna skärgård



Bröderna Bo och Björn Aronsson är fiskare och fågeljägare i S:t Anna skärgård med anor som sträcker sig hundratals år tillbaka i tiden.

– Förutsättningarna har förändrats både till det bättre och det sämre sedan förr i världen men jag tror att kärleken till havet och upprymdheten när man ger sig iväg en tidig vårmorgon är exakt den samma, säger Björn. Färgerna, skiftningarna och frihets känslan som kommer över en när man tagit sig så långt ut att man bara ser himmel och hav vart än man tittar är obeskrivbar och högst personlig.

– Visst, inflikar Bo, varje gång jag besöker Norrköping längtar jag tillbaka hit ut och reflekterar över hur hårda gatorna och trottoarerna är i städerna. Jag får ont i benen efter bara ett par timmar.

Bröderna äger **”Kejsarens Fisk”** som fångar och förädlar fisk av olika slag. Produkterna säljs sommartid i den egna butiken som finns på kajen i Arkösund och utanför säsong på marknader runt om i Östergötland eller enligt överenskommelse. Hos Kejsarens kan man var säker på att hitta det som behövs till en perfekt frukost, lunch eller middag med fisk.

Företaget har tagit sitt namn efter ett sjömärke som funnits på Aspöja sedan urminnestider. Det sägs att sjörövare i dåligt väder flyttade på ”Kejsaren” för att lura ovetande sjöfarare på grund för att plundra dem.

– Fisket har gått upp och ner genom åren, berättar Bo, just nu är det sik, gädda, abborre och ål som gäller medan det för trettio, fyrtio år sedan var mycket strömming och torsk på matborden.

Storskalefisket, skarven, sälen och en ökande havsörnsstam påverkar ständigt vardagen för dem som får sin utkomst ur havet men bröderna Aronsson klagar inte, det gör skärgårdsbor sällan, man vet förutsättningarna och förhåller sig till dem efter nedärvd kunskap och förmåga.

Att ha Bo eller Björn som guide under fågeljakt eller fiskesafari är som att ha Indiana Jones som ledsagare i jakten på den heliga gralen. Allt går bra och det är spännande från första till sista stund.

KLOKA GUBBENS KONFERENS OCH STUGUTHYRNING

KONTAKT: Stora Stångklubben AB

Adress: Aspöja, Alnö 5,8, 610 25 Vikbolandet Telefon: 073-35 45 835 Mejl: aspojagubben@gmail.com Hem: www.storastangklubben.se